

## הערב, נר חמישי של חנוכה, 84 שנים לעליית כפר מנחם על הקרקע.

אני מזמין את אברהם טולדו להדלקת הנרות.

אברהם מדליק – איתי מתחיל לנגן. (שירי חג ושירי אור ותקווה....)

- כשסבא וסבתא שלי באו לכאן הם ממש לא דימינו שאני, נכדם, אעמוד כאן ואנחה ערב לציון יום הולדת לכפר מנחם. הם לא חשבו אז כל כך רחוק..... אבל הנה זה קרה, אני פה, אורי אגוזי, נכדם של לידה וראובקה אגוזי, מממסדי כפר מנחם.
- ובסימן של נכדים ומייסדים אני מזמין את נדב קרן, נכדם של חיים ונחמצ'ה בלכר, שגם הם לא דמיינו לעצמם את נכדם במעמד הזה, גם הם חשבו אז על דברים אחרים....  
נדב, מי אתה ומה הסיפור שלך?

אחרי נדב \* תודה לנדב. תיאור מרתק, מסקרן ואולי גם מעלה שאלות, תהיות וזכרונות – הכל אפשרי והכל בסדר.

- לחיבור בין הימים של אז לימים של היום אני רוצה להזמין את אברהם טולדו, שראשוני תושבי ההרחבה ("נופי הכפר" כפי שנקראה) פגשו אותי, כאשר "עמד בשער", בתפקיד חבר ועדת הקבלה. אברהם טולדו, בבקשה....
- תודה לאברהם.

ועכשיו, אני רוצה להזמין אחת שעברה בהצלחה את ועדת הקבלה – את דלית גדיש. דלית, שנשאבה, התנדבה ונבחרה (כל מילה המתאימה) מילאה, בראשית הדרך, את תפקיד יו"ר האגודה, גויסה הפעם, לספר את סיפור הימים הראשונים של ההרחבה. דלית בבקשה.

\* תודה לדלית, אין ספק שפתחת דלת, תארת והארת תהליך מורכב, חדש לכולנו, תהליך של למידה תוך כדי עשייה. שילוב של בנייה פיסית עם בנייה של אימון, אימון בין חדשים לותיקים, בין שלי לשלכם, בין חדש למוכר ולידוע. . מורכב, לא פשוט, אבל מאתגר ומוביל לטוב!!!.

תודה לכל השותפים להכנת ערב יום ההולדת לכפר מנחם . דווקא בימים אלה, כשמסביב רבים כל כך סימני השאלה, חשוב שנמצא את האור ואת הכוח להמשיך את הדרך ולשמור, לפתח ולבסס את ביתנו ואת המדינה שלנו. מאחל לכולנו המשך חגיגות בימי החנוכה, מחר במועדון צוותא מקומי וביום חמישי, נר שמיני של חנוכה, במרוץ הלפיד ובחדר האוכל. חג שמח וימים עם אור ושמחה.